

Sylvie Van Onsem, weddingplanner



Een feest als puur maatwerk

In Amerika is een weddingplanner de normaalste zaak van de wereld. Net zoals je een architect zoekt wanneer je gaat bouwen, boek je er een weddingplanner wanneer je wilt trouwen. Niets mag immers fout gaan op de belangrijkste dag van je leven. >

Tekst: Lut Clincke | Foto's: Vergauwe, Eeklo



In ons land begint het begrip weddingplanner stilaan bekend te raken. Professionele weddingplanners trekken voor hun opleiding naar Nederland, waar een beroepsorganisatie van weddingplanners bestaat. Sylvie Van Onsem is de regiomanager van die organisatie voor België. Ze vestigde zich anderhalf jaar geleden als zelfstandige weddingplanner maar heeft al langer ervaring met het trouwgebeuren. We zochten haar op in haar gezellige kantoor in een historisch pand aan de Gentse Graslei.

Individuele aanpak

“Voor ik zelfstandig werd, was ik planningsverantwoordelijke in een seminariecenter en heb ik ook nog de klantencontacten verzorgd van het Godshuis in Sint-Laureins”, zegt Sylvie. “Ik vond het leuk om jonge koppels te begeleiden voor hun feest. De stap naar zelfstandige weddingplanner was dan ook niet zo groot. Ik heb eerst een opleiding van een jaar gevolgd in Nederland, daar leer je het vak van A tot Z. Een goede weddingplanner moet niet alleen over een hoge dosis organisatietalent en empathie beschikken, hij moet ook productkennis hebben en goed kunnen onderhandelen met de verschillende leveranciers. Op die manier wint hij zijn prijs terug door betere voorwaarden te bedingen voor de trouwers.

Het is ook belangrijk om je voortdurend te herbronnen. Trouwers willen origineel uit de hoek komen, je moet als weddingplanner dus constant nieuwigheden aanreiken. Voor de nieuwste trends is Amerika een ongelooflijke inspiratiebron. Ik heb er tijdens mijn opleiding stage gelopen en ik hoop binnenkort terug te gaan om de nieuwste trends op te snuiven. Vlaanderen is natuurlijk Amerika niet, je moet de trends vertalen naar onze cultuur en naar het bruidspaar in kwestie. Elk bruidspaar is anders, je schrijft telkens een ander verhaal. Dat individuele aspect maakt het zo mooi.”

Organisatie van A tot Z of voor één dag?

Bruidsparen van vandaag zijn doorgaans iets ouder dan vroeger en zijn al volop bezig met hun carrière. Tweeverdieners hebben vaak geen tijd om maandenlang van hot naar her te lopen om hun feest voor te bereiden. Een weddingplanner kan hun veel tijd en zorgen besparen zodat ze zich op hun job kunnen blijven concentreren en zonder stress kunnen toeleven naar het feest van hun leven.

“Ik merk dat trouwers meer en meer openstaan om te werken met een weddingplanner. Ze trouwen bewuster en willen een origineel feest dat tot in de puntjes verzorgd is en dat hun persoonlijkheid weerspiegelt. Aangezien er steeds later getrouwd wordt, is het normaal dat bruid en bruidegom al opgeslorpt worden door hun drukke job. Ik neem de organisatorische taak dan over, maar alle beslissingen gebeuren in overleg met het paar. Het feest moet



immers de persoonlijkheid van het paar weerspiegelen. Daarom vind ik die eerste gesprekken zo belangrijk. Voor het eerste gesprek zitten we twee à drie uur samen. Voor mij is het belangrijk om de bruid en de bruidegom te kunnen inschatten: wat zijn hun interesses en waar liggen hun prioriteiten? Sommige mensen vinden het heel belangrijk dat het culinaire aspect *pico bello* is, terwijl anderen meer belang hechten aan het thema, de decoratie en de sfeer. Uiteraard is het belangrijk om een idee te hebben van het budget, maar dat is niet de hoofdzaak. Binnen een beperkter budget kan je ook een mooi feest geven, maar je moet dan wel heel creatief zijn om het maximum eruit te halen. Dat vind ik een geweldige uitdaging. Soms ga ik op zoek naar betaalbare decoratiewinkels om exact te vinden wat ik zoek, zonder dat het de trouwers een fortuin kost. Een mooie tafel met een wow-effect hoeft dus geen fortuin te kosten.

Als koppel kun je zo ver gaan als je wilt op het vlak van weddingplanning: je kunt alles delegeren, van de uitnodigingen tot de bedanking achteraf, of je kunt een weddingplanner boeken om je draaiboek te maken of om ervoor te zorgen dat alles van een leien dakje loopt tijdens de trouwdag zelf. Ik merk ook dat jonge mensen opnieuw interesse hebben voor etiquette, ze willen weer trouwen volgens de traditie. De nonchalance van de voorbije decennia behoort tot het verleden. Mensen willen weer trouwen in alle stijl. Ook voor netelige familiekwesaties zoals moeilijke relaties met ouders en stiefouders vragen trouwers mij om raad. De maatschappij verandert en het is dan ook belangrijk om oplossingen uit te dokteren waarbij iedereen zich goed voelt. Spanningen kunnen het feest immers verbodden.”

Weddingplanner als verzekering tegen Murphy

Een oldtimer die weigert te starten, een vlek op de trouwjurk, een knoop of een rits die het laat afweten, een tante die zich onwel voelt of een kindje dat weent van onwennigheid of vermoeidheid ... het zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. Met een weddingplanner worden al die problemen snel en discreet opgelost. “Meestal merkt niemand iets wanneer er wat fout loopt of komen trouwers of gasten spontaan naar mij als er een probleem is. Ik ben er als stille aanwezige, van voor de familie bij de bruid aankomt tot wanneer de laatste gast op het feest vertrekt. Ik heb altijd mijn ‘firstaidkoffer’ mee. Daar zit werkelijk van alles in: van medicatie tegen hoofdpijn en misselijkheid over pleisters, sluitspelden, knopen, naald en draad tot ontvlekkers voor de trouwjurk, haaraccessoires ... Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit in die koffer. Dat is ook nodig: een goede weddingplanner mag niets aan het toeval overlaten. Zo eenvoudig is dat.”

Info: Sylvie Van Onsem: www.atouchofwhite.be

Beroepsorganisatie van de Weddingplanners: www.bwppb.be